

Het is tijd! Tijd om samen de vrijheid te vieren. Vier jij mee?



Beste Sandra en Dennis,

We nodigen je uit om samen met ons de vrijheid te vieren op 5 mei. Wat is voor jou de geur van vrijheid? Welke geluiden laten je vrij voelen? Hoe proeft de ultieme vrijheid? Geïnspireerd op de tentoonstelling 'Thuis' van Kunstlinie Almere brengen we de geuren, geluiden, verhalen en herinneringen van de inwoners van Flevoland samen op 5 mei 2021. Dé dag waarop we de vrijheid met zijn allen vieren.

In een veranderende en onzekere wereld als waar we vandaag in leven, gaan we ervan uit dat we niet samen kunnen komen op deze dag. Daarom brengen we dit gevoel naar mensen toe met de Vrijheidsmaaltijdsoep. Door heel Flevoland kunnen buurthuizen, sportverenigingen, gemeentehuizen, gebedshuizen culturele podia en inwoners thuis blikken soep, Flevour Boxen met lokale ingrediënten of vers bereide soep uitdelen aan bekenden en onbekenden. Samen delen we een maaltijd, op afstand. Via een liveshow zullen we met elkaar verbonden zijn. Flevolandse chefs zullen het recept maken met een lokale twist, we houden verhalen en herinneringen over vrijheid levend door deze te delen met de inwoners van Flevoland.

Het nationale recept van de soep is gemaakt door chef **Yvette van Boven** en wordt binnen Flevoland gedragen door Tv-chefs en Flevoland-ambassadeurs **Nadia Zerouali en Sharon de Miranda**. Met de **Flevocampus** als hoofdsponsor en in samenwerking met **Kunstlinie Almere** en **Bevrijdingsfestival Flevoland** faciliteren we het gesprek en de Vrijheidsmaaltijdsoep door heel Flevoland.

Ons doel voor de Vrijheidsmaaltijdsoep is om een vast ritueel te creëren voor de gehele provincie Flevoland.

Hoe kun jij bijdragen aan deze vrijheidsviering?

1. Je kunt bij ons **blikken soep afnemen en deze uitdelen binnen jouw omgeving**. Het vieren van de vrijheid willen we voor iedereen mogelijk maken. Daarom gaat er **per blik soep dat er wordt afgenomen, direct één blik naar iemand anders in Flevoland** die deze verdient.
2. Heb je een winkel/verkooppunt? Het is dan ook mogelijk om de **blikken soep te verkopen!** Er zit een barcode op de blikken.
3. Wil je geen blikken soep afnemen maar wel bijdragen? Je kunt **een bedrag doneren waarmee wij blikken soep weggeven** onder inwoners van Flevoland die deze verdienen.
4. **Help op een andere manier mee**. Dit kan al door bijvoorbeeld iets over de soep te delen op sociale media of met een poster. We denken graag met je mee!

We volgen de blikken soep en de verhalen over de vrijheid op de voet. In aanloop van 5 mei communiceren wij over waar de blikken naartoe gaan, waar ze te verkrijgen zijn en wie er allemaal aan bijdrage aan heeft geleverd. Dit doen we op de website en op sociale media.

We gaan graag het gesprek met je aan om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat heel Flevoland op 5 mei deze soep kan eten. Direct bijdragen? Dat kan via **deze link**.

Groet,

Team Vrijheidsmaaltijdsoep Flevoland

Nadia Zerouali, Sharon de Miranda, Eva Flantua, Barry Bouquet, Jasmyn Mazloum

Heb je nog vragen of liever direct contact? Eva Flantua is te bereiken op 06 5399 9388 of eva@studiodaagsch.com